

מדד הנתינה העולמי לשנת 2012



World Giving Index 2012

סקירה של מגמות הנתינה העולמיות לשנת 2012

תקציר מנהלים

מדד הנתינה העולמי הוא דוח שמציג השוואה כלל עולמית של התנהגויות הנתינה לשנת 2012, על-פי חלוקה לארצות ולאזורים. מטרת המדד היא **לשקף את מגמות הנתינה של אנשים ברחבי העולם**, ובכך לסייע לעמותות ולתורמים יחידים לשפר את פעילות הנתינה שלהם.

במדד מוצגים אחוזי הנתינה על-פי **שלוש התנהגויות נתינה עיקריות**: תרומה כספית, תרומת זמן ועזרה לאדם זר, וכחלק מנתונים אלה ניתן למצוא מידע גם על ישראל. הדוח אסף נתונים מאנשים המתגוררים ב-146 מדינות ברחבי העולם, וסקר 155,000 איש. בסקר זה העולם חולק לאזורים השונים בכל יבשת כדי שניתן יהיה להשוות ביניהם.

זוהי המהדורה השלישית של הדוח שמפרסמת עמותת [Charities Aid Foundation \(CAF\)](http://www.caf.org), שמציג הפעם **סקירה של מגמות הנתינה העולמיות לאורך 5 שנים**, ולא שנתיים כפי שהוצג ב**דוח הקודם**. חידוש נוסף הוא הצגת מספר האנשים שהצהירו על אחת משלוש התנהגויות הנתינה, ולא רק את האחוז שלהם מכל מדינה. בדומה לדוח הקודם, המדינות מדורגות לפי אחוז התורמים בכל קטגוריית נתינה.

על-פי נתוני המדד, הורכבה רשימה של **20 המדינות** שבהן אחוזי הנתינה הגבוהים ביותר, ובראשה ניצבת אוסטרליה. מתוך הנתונים עולה כי מאז שנת 2007 ירדו אחוזי הנתינה כמו גם מספר התורמים בכל העולם. התנהגות הנתינה הרווחת ביותר בעולם היא, כמו בשנה שעברה, עזרה לאדם זר.

במדד נכללות מספר **המלצות לפעולה** המתבססות על הנתונים שנאספו. לדוגמה, עמותת CAF ממליצה **לממשלות** למנות נציג שיתמוך בפעילות הנתינה בארצו, לתמוך בארגונים ללא מטרת רווח, לקבוע אמות מידה חברתיות לנתינה ולהקל בנטל המסים על תרומות. על **הארגונים** במדינות השונות להשתמש בנתוני המדד כדי ליצור דיון בנוגע להרגלי הנתינה שיוכל לקדם את המודעות בקרב האוכלוסייה, לשתף פעולה עם הממשלה כדי ליצור תשתית מחקר שתתמקד בפעילות הנתינה בארצם ועוד. עמותת CAF גם ממליצה **לחברות פרטיות** לעודד את תרבות הנתינה במקום העבודה ולפרסם את הפעילות החברתית שלהן יחד עם פרסום הנתונים העסקיים שלהן. על **אנשים פרטיים** לתמוך בארגונים ללא מטרת רווח באמצעות מתן תרומה באופן קבוע, לפרסם את פעילות הנתינה שלהם לצורך עידוד אחרים לתת ועוד.

מומלץ לסקור את ההמלצות המובאות בדוח זה בנוסף להמלצות של הדוח לשנת 2011, משום שהן מכילות תובנות שעולות מהדוח ושיכולות לקדם את המגזר השלישי בכל העולם. המלצות אלה הן גלובליות וניתן ליישם אותן בכל מדינה ומדינה.

בסוף המדד מוצגים בפירוט נתוני הנתינה של **13 האזורים בעולם על-פי שלושת התנהגויות הנתינה**. כך, למשל, ניתן לראות שאחוזי התרומה הכספית באירלנד הם מעל ל-70%, ושהונג קונג מדורגת ראשונה באזור אסיה המזרחית. **ישראל** מדורגת השנה במקום ה-54 העולמי לעומת המקום ה-38 בשנה שעברה.

מטרתה של עמותת CAF, הממוקמת בבריטניה ובעלת סניפים נוספים ברחבי העולם, היא לסייע לתורמים ולעמותות אחרות לפעול באופן יעיל. היא פועלת מעל ל-80 שנה, ומספקת שירותים פיננסיים וייעוץ כלכלי לעמותות כמו גם שירותי עיבוד נתונים של תהליכי הנתינה שלהן.

מדד הנתינה העולמי לשנת 2012 - סיכום

מטרתו של מדד הנתינה העולמי היא לסייע לארגונים וליחידים הפועלים בתחומי החברה האזרחית, באמצעות פרסום נתונים לגבי היקף פעילות הנתינה העולמית. הנתונים משקפים שונות תרבותית העולה מתוך 3 התנהגויות נתינה שונות. בסקר שסיפק את הנתונים למדד השתתפו מעל ל-155,000 אנשים ב-146 מדינות. זוהי המהדורה השלישית של מדד הנתינה העולמי, המציגה את מגמות הנתינה העולמיות בשנת 2011 וגם כן את נתוני הנתינה לאורך חמש השנים האחרונות, החל משנת 2007.

לנסקרים שהשתתפו בסקר שנערך עבור המדגם הוצגו שלוש שאלות – האם בחודש האחרון תרמת כסף לארגון צדקה? האם התנדבת בחודש האחרון ונתת מזמנך לארגון כלשהו? האם עזרת לאדם זר או לאדם שלא הכרת והיה זקוק לעזרה? לאחר ששוקללו האחוזים בכל מדינה, המדינות סודרו ברשימה על-פי אחוזים אלה.

המדד נערך על-ידי עמותת [Charities Aid Foundation \(CAF\)](http://www.cafonline.org), עמותה בינלאומית שבסיסה בבריטניה. מטרתה היא להניע את המגזר השלישי לתת בצורה יעילה יותר. היא מספקת שירותי ייעוץ ומסייעת לקרנות ולעמותות בכל העולם.

את המדד המלא ניתן למצוא בקישור הבא:

<https://www.cafonline.org/PDF/WorldGivingIndex2012WEB.pdf>

מסקנות המדד:

1. **הארץ הנדיבה ביותר היא אוסטרליה** – באוסטרליה נמדד השיפור הגבוה ביותר בכל שלוש קטגוריות הנתינה, ואחוזי הנתינה הגבוהים מדרגים אותה במקום הראשון במדד. יותר משני שלישי מהאוסטרלים תורמים כסף לארגונים ללא מטרת רווח ועוזרים לאדם זר. יותר משליש תורמים מזמנם ומתנדבים. בנוסף, אוסטרליה היא בעלת הדירוג הגבוה ביותר במוצע של נתינה במהלך 5 השנים האחרונות. ממשלת אוסטרליה מקדמת באופן פעיל פעילות פילנתרופית במדינה, ובכך מעצימה את השפעתו של המגזר השלישי.
2. באופן כללי, **פעילות הנתינה העולמית הצטמצמה מאז שנת 2007** – פעילות הנתינה ירדה בכל העולם בשלוש הקטגוריות: בשנת 2007 47% עזרו לאדם זר ואילו בשנת 2011 רק 45.1% עזרו לאדם זר. 29.8% תרמו לארגונים ב-2007 ואילו בשנת 2011 28% בלבד תרמו לארגונים. תרומת זמן ירדה יותר מכל – מ-21.4% בשנת 2007 ל-18.4% בשנת 2011. אומנם נרשם מספר גדול יותר של אנשים התורמים ומתנדבים לעומת שנת 2007, אך זאת הודות לגידול הכללי באוכלוסיית המבוגרים בעולם, ולא הודות לעלייה באחוזי המתנדבים והתורמים.
3. **מדדי הנתינה הראו תנודות לאורך השנים** – כל אחת מקטגוריות הנתינה הראתה ירידה בשנת 2009, עלתה באופן משמעותי ב-2010 אך ירדה שוב בשנת 2011. שינויים אלה מיוחסים לגידול בתמ"ג ולמספר האסונות ומצבי החירום שפקדו אזורים שונים בעולם.
4. **בשנת 2011 נרשמה ירידה חדה במספר הנותנים** – בין השנים 2010 ו-2011 תרמו פחות 100 מיליון אנשים בכל העולם. גם ממוצע ההשתתפות בפעילות הנתינה ירד בכ-2% בממוצע בכל קטגוריית נתינה.
5. **הארצות הנדיבות ביותר כוללות אוכלוסייה מגוונת מאוד מבחינה חברתית, כלכלית, גיאוגרפית ופוליטית** – 20 הארצות המדורגות ראשונות במדד מייצגות את כל היבשות בעולם, וכוללות ארצות חזקות מבחינה

כלכלית כמו קטאר וארצות חלשות מבחינה כלכלית כמו ליבריה, כמו גם ארצות עם אוכלוסייה גדולה כמו ארה"ב לעומת ארצות עם אוכלוסייה מעטה כמו טרינידד וטובגו.

20 הארצות בראש רשימת הנתינה העולמית לשנת 2012:

Country	World Giving Index Ranking	World Giving Index Score (%)	Donating money (%)	Volunteering time (%)	Helping a stranger (%)
Australia	1	60	76	37	67
Ireland	2	60	79	34	66
Canada	3	58	64	42	67
New Zealand	4	57	66	38	68
United States of America	5	57	57	42	71
Netherlands	6	53	73	34	51
Indonesia	7	52	71	41	43
United Kingdom	8	51	72	26	56
Paraguay	9	50	48	42	61
Denmark	10	49	70	23	54
Liberia	11	49	12	53	81
Iran	12	48	51	24	70
Turkmenistan	13	48	30	58	56
Qatar	14	47	53	17	71
Sri Lanka	15	47	42	43	55
Trinidad and Tobago	16	45	44	30	62
Finland	17	45	50	27	57
Philippines	17	45	32	44	58
Hong Kong	19	44	64	13	56
Oman	19	44	39	22	72

6. התנהגות הנתינה הנפוצה ביותר היא עזרה לאדם זר – 45.1% מהנסקרים אמרו כי הם עזרו לאדם זר בחודש שלפני עריכת הסקר. התנהגות הנתינה הכי פחות נפוצה היא תרומת זמן.
7. ניכר שוני רב בין היבשות בכל הנוגע לאופן הנתינה – ביבשות שונות נהוג לתת באופן שונה. למשל, באוקיאניה, איי האוקיאנוס השקט, נהוג לתת כסף פי 4 מאשר באפריקה, יבשת שבה נהוג לעזור לאדם זר באחוז גבוה הרבה יותר ממה שנהוג באירופה או באסיה.
8. אחוזי הנתינה באפריקה ירדו בצורה משמעותית ב-5 השנים האחרונות – זוהי היבשת שבה אחוז הנתינה ירד באופן המשמעותי ביותר, ירידה שהתבטאה בשלושת קטגוריות הנתינה.
9. באופן כללי, נשים תורמות כסף יותר מגברים, וגברים תורמים יותר זמן ועוזרים לאדם זר יותר מנשים – לאורך 5 השנים לא נרשם הבדל גדול באחוזי הנתינה בין נשים לגברים, למרות שניכר הבדל בהעדפת צורת הנתינה.
10. צעירים עוסקים פחות בתרומה כספית לארגונים ללא מטרת רווח – אנשים צעירים (בגילאי 16 עד 24 שנים) תורמים מזמנם ועוזרים לאדם זר באותו אופן כמו אנשים מבוגרים (גיל 50 ומעלה), אך נותנים פחות מכסף לארגונים בהשוואה.

המלצות העולות מהמדד

עמותת CAF, שכתבה מדד זה, שואפת לייעל את תהליכי הנתיה, ולקדם את פעילויות הנתיה בכל העולם. מדד זה מיועד לשימוש ממשלות, קרנות וארגוני צדקה, ארגונים ללא מטרת רווח, חברות ואנשים פרטיים שיכולים לפעול ולשפר את הנתיה בארצם. בזמנים אלה של חוסר יציבות כלכלית, יכולים ממשלות, חברות פרטיות ותורמים פרטיים להשפיע באופן משמעותי על ארגוני החברה האזרחית, ולתמוך בפעילותם כדי שהם יוכלו להמשיך להתפתח בתקופה הקרובה ולספק שירותים חיוניים לקהילות ברחבי העולם.

המלצות לממשלות

1. מנו נציג בממשלה שיהיה אחראי לתמיכה במגזר השלישי ולקידום פעילות נתיה במדינה.
2. עזרו להגביר את יעילותם של ארגוני החברה האזרחית על ידי צמצום ההגבלות של הממשלה, לדוגמה על ידי מינוי רגולטורים בלתי תלויים.
3. צרו נורמות נתיה באמצעות פרסום חיובי של פעילותם של ארגוני החברה האזרחית ושל מתנדבם התורמים בנדיבות מזמנם ומכספם.
4. השקיעו באיסוף מידע רב ובפרסומו באופן שיאפשר מדידה, הבנה וקידום של מגמות נתיה שונות.
5. הגנו על מקומם העצמאי והמגוון של ארגוני החברה האזרחית במסגרת הפעילות החברתית.
6. קדמו אפשרויות נתיה קלות ונטולות מס וצמצמו את האדמיניסטרציה הכרוכה בהן, כולל מתן אפשרות לנתיה מעבר לגבולות המדינה.
7. שתפו פעולה עם ארגונים ללא מטרת רווח ועם חברות פרטיות כדי לעודד נתיה במסגרת מקום העבודה.
8. שתפו פעולה עם חברות פרטיות כדי לוודא שמוצרים ושירותים כלכליים המקדמים פעולות נתיה יהיו זמינים לקהל הרחב.
9. קדמו את פעילותם של מקורות מימון אלטרנטיביים לארגוני החברה האזרחית, כגון השקעה חברתית, יזמות פילנתרופית ועוד.
10. תמכו בארגוני החברה האזרחית לצורך פיתוח של כלי הערכת השפעה שיסייעו להם לפרסם לתורמים ולקרנות את יעילותם הפילנתרופית.
11. השקיעו בפיתוח טכנולוגיות חדשות שיהפכו את הנתיה לנגישה יותר.
12. תמכו בקיומם המתמשך של ארגוני החברה האזרחית באמצעות עידודם להכנת מדיניות הכוללת תכנון פיננסי לטווח ארוך וקידום נתיה על בסיס קבוע.

המלצות לחברות

1. עודדו תרבות נתיה במקום העבודה על-ידי קידום עובדים מתאימים הפעילים חברתית, ואפשרו לעובדים לתרום על-ידי יצירת הזדמנויות שונות בתחומי המשרד.
2. פרסמו את דוחות הפעילות החברתית שלכם כחלק מהדיווח העסקי הרגיל, והשוו את הנתונים לנתוני חברות אחרות במשק על בסיס קבוע.

המלצות לתורמים פרטיים

1. תמכו בארגוני החברה האזרחית באמצעות מתן תרומה באופן קבוע, ובכך הענקת תחושת ביטחון לארגון כדי שיוכל להשיג השפעה רבה יותר.
2. חפשו דרכי נתינה מחושבות ויעילות מבחינת מס כדי למקסם את כספי התרומה.
3. סייעו לעודד נורמת נתינה בחברה באמצעות הצגת פעילות הנתינה שלכם לכל המעוניין ועידוד אחרים לתרום.

המלצות לארגוני החברה האזרחית

1. השתמשו בנתוני מדד זה כדי להביא לשינוי חיובי. דיון בנוגע לנתונים יסייע לכם לשכנע רבים להיכנס לפעולה או להשפיע על הממשלה לעשות זאת.
2. שתפו פעולה עם ממשלות כדי לוודא את קיימותה המתמשכת של סביבת נתינה רחבה יותר.
3. שתפו פעולה עם ממשלות כדי לייסד תשתית מחקרית מקומית מעמיקה שתחקור את הנתינה בארצכם.
4. פתחו דרכים יעילות למדידת השפעת פעילותכם ולפרסום השפעה זו, מה שסייע בבניית אמון הציבור וייתן לאנשים ביטחון בעת מתן התרומה.
5. חקרו את הדרכים השונות שבהן אנשים נותנים בשלבים השונים של החיים ואפשרו להם לתרום באופן המתאים להעדפותיהם.

תקציר הנתונים העולים ממדד הנתינה העולמי לשנת 2012:

20 המדינות בראש המדד

אוסטרליה היא המדינה הנדיבה בעולם, ואחריה אירלנד, קנדה, ניו זילנד וארצות הברית. בכולן אחוז הנתינה עומד על 50% ומעלה, כך שלפחות חצי מהאנשים באוכלוסייה עוסקים בלפחות פעילות נתינה אחת – תרומת כסף, תרומת זמן או עזרה לאדם זר. **התנהגות הנתינה הנפוצה ביותר ב-12 מתוך 20 הארצות היא עזרה לאדם זר**. מבחינת מדדי הנתינה ב-5 השנים האחרונות, אוסטרליה ניצבת במקור הראשון גם כן בפעילות הנתינה הממוצעת, עם אחוזי נתינה. ניתן לראות כי שנת 2011 הייתה שנה מאתגרת בתחום הנתינה, משום שבשנה זו 11 מדינות מתוך ה-20 המדורגות נתנו פחות ממוצע הנתינה שלהם שחושב לאורך 5 השנים האחרונות.

ישראל מדורגת במקום ה-54 במדד העולמי (יחד עם בלגיה וצרפת), ובמקום החמישי מבין המדינות שבאזור אסיה המערבית. לפי המדד, 34% מאזרחי המדינה התנדבו בחודש שלפני עריכת המדד. מאז שנת 2007 אחוזי הנתינה בישראל ירדו ב-6%. מבחינת התנהגויות הנתינה, ישראל מדורגת במקום ה-19 העולמי במדד התרומה הכספית עם 52%, במקום ה-84 במדד תרומת זמן עם 14% ובמקום ה-108 במדד העזרה לאדם זר, עם 36% נתינה.

3 התנהגויות הנתונה

3 ההתנהגויות שנבחנו במסגרת המדד הן "עזרה לאדם זר", "תרומת זמן" ו"תרומה כספית". להלן יוצגו הנתונים העולמיים של התנהגויות אלה, ולאחר מכן יוצגו הנתונים על-פי אזור.

עזרה לאדם זר – במשך חמש השנים האחרונות קריטריון העזרה לאדם זר הממוצא היה גבוה יותר באופן עקבי מקריטריון תרומה כספית, שבתורו היה גבוה יותר באופן עקבי מקריטריון תרומת זמן. עם זאת, כל אחד מקריטריוני הנתונה ירד בממוצע לאורך השנים, ב-2% עד 3%. לאורך השנים, אחוזי התנהגויות הנתונה העולמיים עלו וירדו באותה מידה, כלומר ששלושת הקריטריונים עלו יחד וירדו יחד. בשנת 2009 היה ממוצע שלושת הקריטריונים הנמוך ביותר, ובשנת 2010 ממוצעי הנתונה עלו בכל שלושת התנהגויות הנתונה, אך הם ירדו שוב בשנת 2011. תנודות אלה משקפות את התנודות בכלכלה העולמית. השפעה נוספת על אחוזי הנתונה הם אסונות טבע ומצבי חירום. לאחר אסון טבע ישנה בדרך כלל עלייה באחוז האנשים המשתתפים בפעילות נתונה. לפי מחקרים ניתן לראות כי בשנים 2009 ו-2011 היו פחות מ-600 אסונות טבע גלובליים, ואכן אחוזי הנתונה ירדו בשנים אלה.

מבחינה מספרית, בשנת 2011 1.9 מיליארד אנשים סייעו לאדם זר במהלך החודש שקדם לסקר, 1.3 מיליארד תרמו מכספם ו-0.8 מיליארד תרמו מזמנם. בין השנים 2010 ו-2011 חלה ירידה במספרים: מספר האנשים שעזרו לאדם זר ירד באופן המשמעותי ביותר, מ-2.3 ל-1.9 מיליארד איש, מספר האנשים שתרמו מכספם ירד מ-1.5 ל-1.3 מיליארד איש ומספר האנשים שתרמו מזמנם ירד מ-0.9 ל-0.8 מיליארד.

תרומה כספית – אחוז התרומה הכספית הגבוה ביותר מבין כל המדינות הוא באירלנד, שם כמעט 4 מתוך 5 אנשים, כלומר 79%, תרמו לעמותות במהלך שנת 2011. אחריה מדורגת אוסטרליה עם 76%, 10% מעל לשכנתה, ניו זילנד. במקום השלישי נמצאת הולנד עם 73% ואחריה בריטניה עם 72%. אחוז התרומה הכספית בבריטניה ירד ב-7% משנת 2010. תאילנד, שדורגה במקום הראשון בשנה שעברה, ירדה מ-85% ל-71% ומדורגת במקום החמישי.

מבחינת מספר האנשים שתרמו כסף בחודש שלפני הסקר, הודו מדורגת במקום הראשון, שם תרמו 165 מיליון איש. אחריה מדורגת ארה"ב עם 143 מיליון תורמים.

בשנת 2011 נשים תרמו כסף יותר מגברים. 28.3% מהנשים תרמו לעמותות לעומת 27.5% מהגברים, אך זהו הבדל קטן יחסית. במשך חמש השנים האחרונות נשים נתנו בקביעות יותר מגברים, ואחוז הנתונה הכולל גם שלהן וגם של הגברים ירד בשני אחוזים. בקנדה ניתן למצוא את ההבדל המשמעותי ביותר בין המינים, שם 75% מהנשים תרומות כסף ואילו רק 53% מהגברים תורמים מכספם. בכל העולם אנשים מבוגרים יותר תורמים כסף יותר מצעירים. בשנת 2011 30.7% מבני החמישים ומעלה תרמו לעומת 29.9% מבני ה-35 עד 49 שנים ו-26.7% מבני ה-25 עד 34 שנים.

תרומת זמן – הארץ שבה תורמים זמן יותר מכולן היא טורקמניסטן, כאשר 58% מהאוכלוסייה תורמים מזמנם. אינדונסיה הפתיעה ועלתה ב-76 מקומות מהשנה שעברה, אז 13% מהאנשים באינדונסיה תרמו מזמנם ואילו בשנת 2011 41% תרמו מזמנם. הסיבה לכך היא שחודש לפני עריכת הסקר חוותה אינדונסיה רעידת אדמה שהשפיעה על מגמת ההתנדבות. אף ארץ מארצות אירופה או אוקיניה לא נכנסה לרשימת 10 הארצות המובילות במדד זה.

בארה"ב נמצא המספר הגדול ביותר של אנשים התורמים מזמנם – 105 מיליון מתנדבים. אחריה נמצאת הודו עם 87 מיליון מתנדבים. מבחינת מגדר, ניתן לראות שלאורך 5 השנים האחרונות גברים תרמו מזמנם יותר

מנשים. בשנת 2011 פער זה בין המינים, שנשאר קבוע למרות התנודות באחוזי הנתינה, הצטמצם משמעותית, מהבדל של 3% להבדל של אחד בלבד. קבוצת הגיל שתרמה מזמנה יותר מכולן היא בני ה-35 עד 49, אך הפער בין קבוצות הגיל אינו משמעותי במיוחד. אחוזי תרומת הזמן של כל קבוצות הגיל ירדו מאז שנת 2007.

עזרה לאדם זר – המדורגת ראשונה ברשימת 10 המדינות המובילות במדד זה היא ליבריה עם 81% נתינה, שמובילה ב-9% על המדורגת במקום השני, עומן. במקום השלישי ישנו שיווין בין 3 ארצות, שבכולן 71% נתינה לאדם זר – קטאר, סיירה ליאון וארה"ב. מבחינת מספר האנשים שעזרו לאדם זר, סין נמצאת במקום הראשון עם 283 מיליון אנשים. זו הארץ שבה גרה האוכלוסייה הגדולה בעולם, לכן אוכלוסיית המתנדבים שבה גדולה יותר המאוכלוסייה הכוללת של רוב המדינות בעולם! ארה"ב נמצאת במקום השני עם 178 מיליון מתנדבים, אך מדורגת מבחינת אחוזי הנתינה לפני סין, משום שאוכלוסיית סין גדולה ביותר מפי 4 מאוכלוסיית ארה"ב. ניתן לראות כי כמעט מחצית משני המינים, נשים וגברים, עזרו לאדם זר בחודש שלפני הסקר. גברים עוזרים לזרים מעט יותר, כאשר בשנת 2011 46.1% מהם עזרו לאדם זר, ולעומתם 44.2% מהנשים עזרו לאדם זר. אך ההבדל לאורך השנים אינו משמעותי ואינו עולה על 2%. בניגוד לשתי התנהגויות הנתינה האחרות, קבוצת הגיל שמסייעת לזר יותר מכולן השתנה לאורך השנים. ב-2007 בני ה-35 עד 49 עזרו לזר יותר מכל הקבוצות, ואילו בשנת 2009 והלאה בני ה-25 עד 34 עזרו לאדם זר יותר מכולן. בשנת 2011 48% מבני קבוצה זו עזרו לאדם זר.

מדד הנתינה על-פי אזורים

חלק זה מביא השוואה בין מדדי הנתינה של היבשות השונות, ומפרט את נתוני הנתינה עבור כל אזור בכל יבשת. היבשת שבה אחוזי הנתינה הגבוהים מכולן, 59%, היא יבשת אוקיניה, שבה נסקרו רק שתי מדינות – אוסטרליה וניו זילנד. שתיהן נמצאות ברשימת 10 הארצות המובילות במדד. היבשת השנייה במדד העולמי היא יבשת אמריקה עם 34% נתינה, אחריה אסיה עם 31% נתינה ואירופה עם 29% נתינה. אפריקה נמצאת במקום האחרון עם 27% נתינה. כמעט בכל היבשות התנהגות הנתינה המובילה היא נתינה לאדם זר, ורק באוקיניה התנהגות הנתינה המובילה היא תרומה כספית. להלן פירוט הנתונים בכמה אזורים מהיבשות:

יבשת אוקיניה – אחוזי הנתינה באוסטרליה דומים אם גם גבוהים במקצת מאחוזי הנתינה של ניו זילנד שכנתה, ייתכן משום שישנם קשרים תרבותיים, גיאוגרפיים ותרבותיים ביניהן. אוסטרליה היא המדינה הנדיבה ביותר בעולם, משום שאחוזי הנתינה שלה בשלוש התנהגויות הנתינה הם גבוהים במיוחד – 76% תרומה כספית, 37% תרומת זמן ו-67% עזרה לאדם זר. הסיבה לכך היא כנראה עשורים של התפתחות תרבות נתינה באוסטרליה, וגם כי מבחינת כלכלית אוסטרליה היא אחת מהמדינות העשירות בעולם שלא התמודדה עם מיתון מזה שני עשורים. בנוסף לכך בשנת 2010 היכו שטפונות באוסטרליה ובשנת 2011 התמודדה ניו זילנד עם רעידת אדמה קשה, אסונות שהשפיעו על מדדי הנתינה.

יבשת אמריקה – קנדה וארה"ב, המרכיבות את אזור צפון אמריקה, נכללות שתיהן ברשימת חמש הארצות המובילות במדד הנתינה העולמי. נתוני הנתינה שלהן דומים מאוד. בקנדה נוטים יותר לתרום תרומה כספית עם 64% תרומה כספית, ואילו בארה"ב אחוז התרומה הכספית הוא 57%. בארה"ב נוטים יותר לעזור לאדם זר, עם 71% לעומת 67% בקנדה, אך מדד תרומת הזמן בשתי הארצות הללו הוא זהה – 42%. בין השנים 2010 ו-2011 הייתה ירידה חדה במספר תורמי התרומה הכספית בארה"ב, מ-65% ל-57%, ירידה חדה

למדי. במרכז אמריקה הממוצע של מדד התרומה הכספית הוא 26%, הממוצע של תרומת הזמן הוא 22% והממוצע הגבוה ביותר, של עזרה לאדם זר, הוא 46%. הונדורס נמצאת במקום הראשון באזור זה עם 40% נתינה בממוצע, ואחריה קוסטה ריקה וגואטמלה עם 35% נתינה בממוצע.

יבשת אסיה – באזור אסיה המזרחית נסקרו שש מדינות, כאשר הונג קונג מדורגת ראשונה עם 44% נתינה בממוצע (מקום 19 במדד העולמי), אחריה רפובליקת קוריאה עם 36% ומונגוליה עם 35% נתינה בממוצע. מדד הנתינה הגבוה של הונג קונג הוא תוצאה של אחוזי נתינה גבוהים במדד התרומה הכספית, 64%, המדרגים אותה במקום העשירי בעולם בהתנהגות נתינה זו, ואחוזי נתינה גבוהים במדד העזרה לאדם זר – 56%. ייתכן שבצורות ושטפונות שפקדו את סין בשנים 2010 ו-2011 תרמו לאחוזי נתינה גבוהים אלה. למרות שסין מדורגת אחרונה באזור זה, בגלל גודל האוכלוסייה שלה ישנם יותר אנשים בסין העוזרים לאדם זר מבכל מקום אחר בעולם.

באסיה המערבית נסקרו 17 ארצות, ביניהן **ישראל המדורגת במקום החמישי באזור**. ראשונה באזור זה היא קטאר, אחת מהארצות הקטנות באזור, עם 47% נתינה. אחריה עומן, קפריסין ואיחוד האמירויות. מבחינת הדירוג העולמי, סוריה מדורגת במקום ה-58 העולמי, לבנון במקום ה-67 העולמי, ירדן נמצאת במקום ה-110 העולמי והרשות הפלסטינית במקום ה-123.

יבשת אירופה – באזור צפון אירופה נסקרו 8 ארצות, ואחוז ההשתתפות הממוצע של תרומה כספית ועזרה לאדם זר היו שניהם 50%. **אירלנד** היא הראשונה מבין הארצות באזור זה, בזכות 79% תרומה כספית, 34% תרומת זמן ו-66% עזרה לאדם זר. כמו כן היא מדורגת במקום השני במדד הנתינה העולמי. היא מדורגת ראשונה מבחינת מדד התרומה הכספית העולמית, לפני אוסטרליה. בכל אחת מארבע השנים האחרונות אחוזי מדד התרומה הכספית באירלנד היו גבוהים מ-70%. בריטניה מדורגת במקום השני באזור זה ובמקום השמיני העולמי, שלושה מקומות פחות מהמדד של שנה שעברה. דנמרק מדורגת במקום השלישי באזור זה עם 49% נתינה ואחריה פינלנד עם 45% נתינה.

באזור אירופה המערבית נסקרו שש ארצות – **הולנד במקום הראשון** עם 53% נתינה, אוסטריה ולוקסמבורג במקום השני והשלישי עם 41% אחוזי נתינה, גרמניה במקום השני עם 38% נתינה ובלגיה וצרפת במקום הרביעי והחמישי עם 34% נתינה בממוצע. הולנד מדורגת במקום השישי במדד הנתינה העולמי, והיא בעלת אחוזי נתינה גבוהים משמעותית משאר הארצות באזור. אחוזי התרומה הכספית בהולנד גבוהים יחסית ועומדים על 73%, מה שמדרג אותה במקום השלישי מבחינת מדד תרומת הכספים העולמי.